

Meegedeeftverhaal

Dit verhaal lees je in de Bijbel. Het staat in het boek Lukas 15:8-10.

Een gevonden schat



'O, O, hoe kan dat nou! Waar kan ik hem toch vinden??' Een oosters geklede vrouw speurt zuchtend in alle hoeken en gaten van haar huisje. Ze draagt een heel mooi sieraad, een prachtige fluwelen band om haar hoofd, met daaraan negen blinkende munten, waarvan er duidelijk één ontbreekt.

Er komt iemand langs. Hij staat heel verbaasd naar de vrouw te kijken, haalt zijn schouders op. 'Mevrouw, wat bent u kwijt? U bent zo aan het zoeken...?' 'Of ik wat kwijt ben...? Ja, iets heel belangrijks, kijk maar...' Ze wijst naar het sieraad. 'Zie je daar niets aan?'

'Ja, ik zie het, er zit er één te weinig aan. Maar is dat nu zo erg, u doet of u alles kwijt bent. U hebt er nog een heleboel over, hoor.' De vrouw begint bijna te huilen.

'Ja, dat kunt u gemakkelijk zeggen. Maar weet u wel van wie ik deze heb gekregen? Van mijn lieve man, toen we gingen trouwen. O, wat zal hij dit erg vinden! U denkt zeker dat zo'n klein muntje niet meetelt... dan hebt u het echt mis!' Ze gaat meteen weer zoeken. 'Ja, dan is het wat anders... Het is niet zomaar een muntje, het heeft te maken met iemand van wie u heel veel houdt...'

Opeens begint de vrouw hard te roepen. 'Mijn muntje! Mijn muntje! Ik heb het gevonden. Hier ligt het!!'

Ze raapt het op en danst ermee in het rond. 'Gefeliciteerd, mevrouw! Wat fijn voor u!'

Gek, hè?! Dat zo'n klein muntje zo belangrijk kan zijn voor die vrouw! Ik denk dat haar man heel veel van haar houdt! Hij heeft vast heel lang gespaard om zo iets moois voor haar te kunnen kopen. Het was echt een kostbare schat voor haar. Iedere keer als ze ernaar keek, dacht ze: 'O, wat houdt hij veel van me.' ... En nu is het kapot! Ze is er eentje verloren. Maar gelukkig heeft ze het muntje terug!

Weet je waarom dit verhaal in de Bijbel staat? Het heeft met ons allemaal te maken. Weten jullie wie het allermeeft van ons allemaal houdt? De Here God. Eigenlijk zijn wij van Hem. Net zoals dat mooie sieraad van die vrouw is. God vindt ons heel belangrijk, Hij wil dat wij ook heel veel van Hem houden.

Maar soms is Hij ons kwijt. Kan God ons kwijt zijn? Ja, dat kan! Bijvoorbeeld als wij Hem vergeten. Als we misschien helemaal nooit aan Hem denken en zomaar met van alles bezig zijn. Als we net doen of God er niet is...

Dat is verdrietig voor Hem. Hij houdt zoveel van ons! Hij wil zo graag dat we Hem vertrouwen. God heeft Jezus expres naar de wereld laten komen om ons dat te laten zien: God houdt van jou. Hij laat je nooit alleen.

Maar al vergeten wij Hem, God vergeet ons nooit! Hij blijft ons belangrijk vinden, Hij blijft van ons houden. Hij kan ons niet vergeten. Hij gaat ons zoeken. Net zoals die mevrouw bleef zoeken. Jij bent zeker zo belangrijk voor God, als dat muntje was voor deze mevrouw. Hij is in heel blij met je! Hij zegt vandaag tegen jou: 'Ik wil je nooit meer kwijt. Jij telt mee! Jij bent een kostbare schat voor Mij!'

Bij die mevrouw was het feest, want het muntje was weer gevonden. En als God jou vindt, is er ook feest. Dan ga je zingen en is iedereen blij.